



# Arktualiteiten

't Caphorst 2, 7688 RK Daarle  
Tel. 0546 697405, [www.ark-ikt.nl](http://www.ark-ikt.nl)

Jaargang 18 nr. 14

22 maart 2018

---

## **Voorwoord**

Bij "Tot slot" hebben we deze keer een wat langer stukje dan gebruikelijk, maar ook weer erg mooi!  
Daarom nu alleen bij het voorwoord: veel leesplezier met deze Arktualiteiten!

## **Kind op Maandag**

Week 13 ■ 26/03 - 30/03

Thema: Een nieuw begin

In het verhaal van de eerste week zei Jezus tegen de dochter van Jaiirus: Sta op! Deze week horen we hoe Jezus zelf sterft. Maar ook bij hem klinkt een stem: 'Sta op!' Het graf is leeg. God maakt een nieuw begin.

We lezen:

Jezus wordt gevangen genomen, Marcus 14:32-52

Jezus wordt verhoord, Marcus 14:53-15:15

Het Paasverhaal, Marcus 15:22 – 16:8

Week 14 ■ 03/04 - 06/04

Thema: Ik luister

God luistert naar mensen, zelfs als ze heel zachtjes bidden. Dat ontdekt Hanna die in de tempel haar verdriet voor de Heer neerlegt. Dat het voor mensen soms moeilijk is om te luisteren, blijkt uit het verhaal over de zonen van Eli. Hun vader is priester, maar zij doen verkeerde dingen.

We lezen:

De geboorte van Samuël, 1 Samuël 1

Het lied van Hanna, 1 Samuël 2:1-10

De zonen van Eli, 1 Samuël 2:11-26

## Lied van de maand

Het lied van de maand maart is  
ELB 278: Laat de kinderen tot Mij komen



## Het Albert Ensingmonument

Vrijdagmiddag 16 maart mocht groep 6 naar de begraafplaats. Daar gingen we kijken naar het raampje van Albert Ensing. Ali van Buuren heeft dat raampje gemaakt.

Er zat ook een foto in van Albert Ensing. Groep 6 heeft dat monument geadopteerd.

Toen mocht iedereen een bloem neerleggen. Als klas hadden we een bos bloemen met een lint er om. Lois heeft ook een mooi gedicht voorgelezen.

Daarna mochten we vragen stellen aan Henk van Buuren en meneer Wessels. En Henk van Buuren heeft nog een foto van onze klas bij het raampje gemaakt.



Tessa en Yolanthé.



### **Maandviering groep 7**

Morgen treden de kinderen uit groep 7 op met een echte sportshow!  
De maandviering start 23 maart om 11.30 uur voor de ouders/opa 's/oma 's van groep 7.

### **Paasviering en -lunch**

Op 29 maart houden we de Paasviering én we hebben tussen de middag met elkaar een Paaslunch!

's Morgens kunnen de leerlingen thuis gewoon ontbijten. Op school heeft elke groep in de eigen klas Paasviering.

Vervolgens gaan we om 12.00 uur in elke klas lekker met elkaar eten. Iedereen krijgt lekkere broodjes, matzes én eieren! Deze dag zijn alle leerlingen om 14.00 uur vrij!

Voor de Paaslunch moeten de leerlingen een eigen bord, beker en bestek meenemen.

De leerlingen van groep 0 lunchen ook mee en zijn die dag ook om 14.00 uur vrij.

### **Studiedag op dinsdag 3 april**

Traditiegetrouw is de dinsdag na Pasen een studiedag bij De Ark. Deze dag zijn alle leerlingen dus vrij!

### **Schoolvoetbal**



We wensen onze teams heel veel plezier met het schoolvoetbal!

Woensdag 28 maart beginnen de eerste wedstrijden.

De meiden moeten dan vanaf 18.30 uur in Daarle.

De jongens moeten op woensdag 4 april vanaf 18.30 uur in Marle.



**STUDIEDAG  
LERAREN  
kinderen vrij!**

### **EHBO groep 8**

Vanaf vrijdag 9 maart zal ik de EHBO lessen aan groep 8 verzorgen. Deze lessen zal ik geven aan de hand van het lesboek EHBO doe je zo! Ontwikkeld door het Rode Kruis.

Tijdens deze lessen krijgen de kinderen kennis en vaardigheden aangeleerd op het gebied van EHBO.

In de praktijk blijkt dat wat leerlingen op jonge leeftijd leren over EHBO, op latere leeftijd nog steeds weten en kunnen toepassen.

### **Ouderbijdrage**

Al van 135 kinderen is de ouderbijdrage overgemaakt, hartelijk dank hiervoor.

Mocht u er nog niet aan gedacht hebben, het kan nog steeds!

De ouderbijdrage is € 55,00 per kind voor het hele schooljaar over te maken op bankrekeningnr NL74RABO 0380943913.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester Gerlinde Kleinjan tel. 698150.

## Bibliotheek op Schoolnieuws

Samen Boeken Zoeken

In de Schoolbibliotheek komen wekelijks nieuwe boeken. Via de SchoolWise Portal heb je echter toegang tot nog veel meer boeken. De link naar de SchoolWise Portal is te vinden op de site van school en de boeken die je hier reserveert worden op school bezorgd. Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben hierover uitleg gehad in de klas en weten hun wachtwoord. Vraag bij onduidelijkheid hierover de leerkracht.



Het leuke is, dat zoeken en reserveren van boeken via deze portal ook thuis kan!

Neem eens samen met uw kind een kijkje op de SchoolWise Portal! De boeken die via de SchoolWise Portal worden gereserveerd zijn bedoeld voor gebruik op school. Ook voor spreekbeurten en werkstukken vindt u op deze site betrouwbare en veilige informatie, passend bij de leeftijd van het kind.

Boeken Zoeken op Thema

Zoeken thema kan op de SchoolWise Portal maar het is ook handig om ook eens samen te kijken op deze website: [www.leesplein.nl](http://www.leesplein.nl) > 6-12 jaar > Boeken zoeken > Op onderwerp.

de Bibliotheek Leesplein



Veel succes en leesplezier,  
ZiNiN leesconsulenten.

**Tot slot:**

## Tot 10 tellen

Een oude dame komt bij de dokter en zegt; "Ik heb een handvol klachten, zal ik ze eens opnoemen?"

De dokter schuift wat onrustig in zijn stoel en denkt;

"Ach, daar heb je weer zo'n klaagverhaal". Hij heeft er al zoveel moeten aanhoren. Dan zegt de oude dame; "Ik zou een heel boek vol met klaagliederen kunnen schrijven, neem dat maar van mij aan. Maar ja, wat moet je als het je leven is? En nu wil ik u graag eens vertellen hoe ik geleerd heb met de mooie dingen van het leven, maar ook met verdriet en tegenslagen om te gaan". "Nu vooruit", zegt de dokter. "Laat maar eens horen". Hij is benieuwd wat deze oude dame te vertellen heeft.

Dan begint ze haar verhaal.

"Eerste vinger: mijn man verloren.

Tweede vinger: mijn lichamelijke klachten.

Derde vinger: dat ik zo weinig meer kan doen.

Vierde vinger: dat ik me soms zo eenzaam voel.

Vijfde vinger: dat er zoveel onschuldige mensen sterven.

U ziet wel, een hand vol". Het klonk bijna triomfantelijk en toen ze de dokter aankeek, was het alsof ze wilde zeggen; "Zo, daar heeft u niet van terug hé"? De dokter knikte en zei; "Dat is niet mis, dat is een hele hand vol".

"En de andere hand dan?", vroeg de dokter. "O, dat zijn mijn zegeningen", zei ze en het was alsof haar gezicht begon te stralen.

"Wilt u die ook horen?". "Nou, als het niet teveel gevraagd is, wel graag", zei de dokter verbaasd over het feit dat het gesprek zo'n andere wending nam. "Nou", zei het vrouwtje. "Daar gaan we dan".

"Eerste vinger: dat ik elke dag genoeg te eten heb.

Tweede vinger: dat het 's winters in mijn huis toch best lekker warm is.

Derde vinger: dat er veel mensen zijn die mij willen helpen.

Vierde vinger: dat ik niet nog meer ziektes en pijn heb.

Vijfde vinger: dat ik precies genoeg geld krijg om alles te kunnen betalen.

Nou, dat is ook precies een hand vol". De dokter kon het ontkennen. In stilte keek hij naar de twee toegestoken handen. Het vrouwtje keek hem aan en zei; "Het zijn twee handen die al heel wat verdriet hebben gedragen, twee handen die al heel wat tranen hebben weggeveegd, twee handen die zich vaak tot een vuist hebben gebald, twee handen die weten wat leven is".

"En weet u wat ik nu zo mooi vind? Wat er gebeurt als je beide handen gaat vouwen en gaat bidden".

"Als je gaat bidden?", vroeg de dokter. "Ja, als je gaat bidden gebeurt er iets met je handen; kijk dan gaat mijn rechterhand (hand met de zegeningen) naar de linkerhand (de hand met verdriet en zorgen), ziet u wel?"

En dan vouw ik de vingers van mijn rechterhand tussen de vingers van mijn linkerhand en dan komen al de zegeningen tussen de beroerde dingen te zitten. Dan houd ik dus al die vervelende dingen tegen met mijn zegeningen, als u begrijpt wat ik bedoel.

En zo bid ik dan. Dan zeg ik eerst tegen God waar ik verdriet over heb

en wat mij pijn doet. Maar daarna tel ik mijn zegeningen, begrijpt u wel, die vijf van mijn rechterhand. En dan zeg ik tegen God: dank U God, dat ik twee handen heb. Ze houden elkaar goed in evenwicht. Als ik de vervelende dingen tussen mijn zegeningen vouw is het net of het leven niet zo zwaar meer is en dat je toch blij kunt zijn".

De dokter knikte opnieuw, vouwde zijn handen en in gedachten telde hij .....tot tien!

Met vriendelijke groet,  
Namens het team,  
Hans Huisinga

### Nieuws uit de omgeving

Op 18 mei met korting naar Het Ravijn!

**De Ark**  
**School van de week?**

*Lekker chillen met je klasgenootjes in zwembad Het Ravijn!*

18 Mei 2018

Lever je kortingsbon 'School van de week' in, dan betaal je slechts €2,00!

check → **HETRAVIJN.NL**

**Het Ravijn**  
zwem sport zorg